

Reportage

Roel van Essen.

Geslaagde zeildag in Biddinghuizen.

Modelbouwers die Internet met hun hobby combineren kennen wellicht deze site al: www.modelbouwforum.nl. Een forum waar vrijwel alle takken van de modelsport aan hun trekken komen: rijden, vliegen, varen (en alle combinaties hiervan) elektronica, winkelbesprekingen, natuurlijk een rubriek 'vraag en aanbod' en een uitgebreid fotoalbum. Ondergetekende is sinds ruim een jaar vaste bezoeker op dit forum en vervult tevens een bescheiden rol als moderator op vaargebied.



Vorig jaar was via het forum een 'zeildag' op poten gezet. Gezellig met een aantal anderen zeilen op een willekeurige locatie ergens centraal in het land. De keuze viel op Biddinghuizen, het vaarwater van Vaargroep Flevoland. Die dag was een succes, en besloten werd om dit jaar weer zo'n dag te organiseren. In april werden de eerste voorbereidingen getroffen in vorm van het prikken van een datum en een locatie. De datum werd 1 juni en de locatie werd (door gebrek aan andere centraal gelegen opties) wederom Biddinghuizen.

De opzet van zo'n zeildag is heel simpel: Geen wedstrijd, gewoon gezellig aan de waterkant met zeilboten varen, kletsen over je gemeenschappelijke hobby met mensen die je alleen maar van 'achter het beeldscherm' kent, ideeën uitwisselen en verder kennismaken. De eerste bak koffie gratis, en voor de rest geen uitgebreide catering: "Jongens, daar staat de koelkast, een blikje fris kost 0,75 Euro. Leg het geld maar op het aanrecht." Werkt perfect!

's Morgens om 09.00 begonnen Kor en ik met het opzetten van 5 parasols: het beloofde een hete dag te worden! De koffie werd gezet en de roeiboot werd in het water gelegd 'voor het geval dat...' en we waren klaar voor onze gasten. Om tien uur stond de eerste voor onze neus en rond een uur of twaalf zaten we toch met een man of dertig aan de waterkant! De 'Micro Magicians' waren ruim vertegenwoordigd: deze groep vaart met de Micro Magic (MM), een heel klein, handzaam zeilbootje.



Op een gegeven moment hadden we 6 op het water. Leuk gezicht, die kleintjes met hun felle zeiltjes. En ze zijn ontzettend snel! Ik dacht dat mijn Seawind een redelijk snelle zeiler was, maar er waren enkele MM's die me zonder moeite bijhielden, ook toen het even wat meer begon te waaien.

Ook de Saphir van Robert Waanders was weer present, een vlot ogende boot die echter soms wel érg vlot was... Geen kunst met een Speed 400 die direct een klapschroef aandrijft! Duitsers noemen dat "Messingwind", bij ons in Biddinghuizen spreken we over een 'Onderwater-genua'. Gelukkig voor ons had Robert geen regelaar op z'n motor, en kon je goed horen wanneer hij de kunstmatige wind liet meehelpen. Dan kwam de Saphir bijna in plané.

Twee trimarans mochten we aanschouwen, waarvan er één helaas storing had. Maar de andere maakte het weer helemaal goed! Prachtig om zo'n groot, breed geval er met het kleinste zuchtje wind meteen vandoor te zien gaan!

Veel zeiltrucs werden uitgewisseld, met name tussen de MM-mannen. Zij experimenteren veel met tuigage en kielén, maar, zoals een van de MM-ers zei: "Je kan zien dat het modelletje ontzettend goed is ontwikkeld: Je kan er binnen de regels bijna niet meer snelheid uitpersen!" Binnen de club van MM-ers heerst dan ook het (bij-) geloof dat groene zeiltjes sneller zijn dan een andere kleur... De MM-ers hebben ook een eigen website: www.micromagic.nl. Erg leuk om ook daar eens te kijken.

Toen mijn ontvangeraccu leeg was en de Seawind ergens ver weg op de plas stuurloos ronddobberde, besloot Kor in een vlaag van spontane hulpvaardigheid dat hij m'n boot wel zou gaan halen. Met een kloeke zweefduik vanaf de steiger, over de golfbreker heen het water in! Erg sportief, alleen was hij



vergeten dat hij z'n bril nog op had! Boot gered, bril spoorloos! Gelukkig is het water van Vaargroep Flevoland niet zo diep, ongeveer 1 meter, maar het is even ondoorzichtig als bedorven yoghurt. (En als je de modder wat opwoelt, ruikt het net zo...) Kortom: de eerste zoekactie leverde geen bril op! Echter wél, en daar was ik heel blij mee, de cockpit van m'n catamaran SARA, die een half jaar geleden de plomp in was gegaan! Helemaal groen, maar een schuursponsje met sop doet wonderen... Een tweede zoekactie leverde niet alleen Kor z'n bril op, maar ook nog de antenne van een ander model, die ook al een jaar op de bodem van onze vijver lag. Iedereen blij.

Al met al was dit een geslaagde dag. Lekker ontspannen, niet teveel hooi op de vork nemen met organiseren, gewoon genieten. Je ziet weer eens anderen en je kan altijd van elkaar leren. Internet is daar een ideaal medium voor, zeker in de vorm van www.Modelbouwforum.nl. Ga er eens kijken! (Tenminste, als je deze Modelbouw Aktueel uit hebt.)